



Kasàlà van de Bij

Ik ben Blij-Bezige Honingbij
Ik ben Zij-die-Dag-en-Nacht-Werkt

Ik ben niet 'ik'
Ik ben omdat het Volk is

Ik ben de Nijvere-Werkster
Mijn levensdagen dienstbaar geordend

Ik ben eerst Voedster van de larven
Schoonmaakster van de raten
Kokkin van zoete kost

Vervolgens Bewaakster-aan-de-Ingang
Vervaarlijk gezoem voor mild gevaar
Bij grote dreiging geen twijfel
Mijn engel en mijn leven voor het Volk

Na drie weken lonkt de grote wereld
Ik vervul mijn laatste grote rol
Bloemennectar en Stuifmeel
Voor het voortbestaan van mijn volk

Ik vlieg, ik verken, ik proef, ik verzamel
Ik vlieg terug naar het Volk
Ik vertel dansend mijn verhaal
Van bloemen en nectar en stuifmeel
Doelgericht vliegen we samen naar het beloofde bloemenland

Ik ben tot barstens toe gevuld
Mijn pootjes zwaar van stuifmeel
Mijn honingblaas propvol kostelijke nectar

Ik draag bij aan het leven van mijn volk

Ik vlieg, ik verken, ik proef, ik verzamel
Ik vlieg terug naar het Volk
Ik vertel dansend mijn verhaal
Tot mijn vleugels helemaal versleten zijn

Mijn taak is volbracht
De volgende generatie staat al klaar
Het Volk leeft verder