

Umi

Mijn naam is Umi
Dochter van Moeder Aarde en Koning Winter
Geboren onder een fabuleus gesternte
Voorbestemd voor grootse daden

Mijn gezicht heeft ontelbare facetten
Geslepen door schitterende voorbeelden
Het woordenboek in mijn kinderkamer
Bevatte bovenal mogelijkheden

Ik ben Blij-Bezige-Bijenvrouw
De mogelijkheid van nieuwe bloemenvelden
doet me geestdriftig de vleugels uitslaan
Vol vreugde om mijn steentje bij te dragen aan mijn volk
Verzamel ik onvermoeid nectar tot zonsondergang

Ik ben Creatieve-Handen-uit-de-mouwen-Duizendpoot
Tijdvergetend in het maakmoment
Wanneer ik een idee omzet in realiteit
Volkomen vervuld wanneer het in de wereld is

Ik ben Intuïtieve-Buik-Denkster
Mijn hoofd kan nog niet onder woorden brengen
Wanneer mijn buik al lang heeft gekozen en beslist
Wat de weg is die ik moet gaan

Ik ben Rode-Draad-Zoeker van hoe iets ontstaat
Het Heden versta ik vanuit het Verleden
De Toekomst wordt gedragen door wat eraan voorafging
Eindeloos gefascineerd door de levensloop van dingen en mensen

Ik ben Sfeer-Voelend-Spinnewezen
De kleinste trilling van spanning en emoties in het veld
Zindert langs de webdraden tot in mijn hart en lijf
Verbindt me naadloos met het Groter Geheel
Moeder Natuur wijst me de weg

Ik ben Weetgierige-Kennis-Spons
Elke onbekende steen moet omgedraaid
Bevoeld, verkend en bewonderd worden
Tot het ongekende zijn geheimen prijsgeeft
En ik vol trots mijn trofee de lucht in steek

Ik ben Bright-Side-of-the-Moon
Obstakels prikkelen mijn oplossingsgerichtheid
Maken dat ik me steeds het glas halfvol herinner
Wanneer ik over mijn schouder mijn levenspad aanschouw

Ik ben Vertrouwd-Luisterende-Fee

Ik tover geborgen kussens om samen in te toeven
Waar jouw diepste zieleroerselen kunnen opborrelen
Vertrouwend op de veilige haven en het stevige anker
Komt jouw verhaal in mij tot leven

Ik ben Betekenis-Zoekende-Levensboom

Mijn wortels zoeken zich eerst een weg in de diepte van begrijpen
Gerijpte inzichten borrelen dan soms onverhoeds naar de oppervlakte
En vervullen mijn stam en kruin met nieuw levenssap

Ik ben Levensbevestigende-Rituelen-Creator

Nu en in het uur van onze dood
Omdat we meer zijn dan ons lichaam
En we in verbinding voor eeuwig verder leven