

# Kasàlà ter ere van meer bewust leiderschap op de Lente- Equinox 2023

*Uitgesproken door Jean SN Kabuta in De Heerlijckyt van Elsmeren op 21 maart 2023*

Vrienden verzameld in deze gastvrije ruimte

In de heerlijke Heerlijckyt van Elsmeren waar natuur en cultuur zo harmonieus  
samenkomen

Dat men zou kunnen denken

Dat het is bedacht door een enkele geest.

Ik groet u! Welkom!

Ik ben Jean Kabuta de rondtrekkende dichter

Ik ben Benyi de nachtzwaluw

Hij-die-waakt-terwijl-anderen-aan-het-slapen-zijn

Ik kom uit Afrika, de wieg van de mensheid,

Thuisbasis van *Izibongo amazina kirari oriki*

Continent van levensvreugde,

Gastvrijheid, in relatie zijn als wijsheid.

Ondanks een eeuwenlang

Geperverteerde en gestolen geschiedenis

Dezelfde geschiedenis dwingt me echter

Om tussen de levenden recht te staan.

Uit talloze vormen heb ik me gevormd

In contact met het andere.

Ik ben Hij-Die-Doorlaatbaar-Is

Ik ben Ongrijpbare Identiteit

Ik ben Beweging

Ik ben Spiraal

## **WAT IS HET MENS TE ZIJN**

In Afrika zeggen ze: “Ik ben omdat we zijn en vermits we zijn ben ik”

In Afrika zeggen ze: «Umntu ngumuntu ngabantu»

«De mens is een mens dankzij de anderen»

Dit is de koninklijke weg die de mens naar Ubuntu of menselijkheid brengt

## **WAT IS BEWUST LEIDERSCHAP**

Wij mensen zijn wezens van relatie

Dit is wat Ghandi, Wijze Man van Ahimsa ons vertelde

*Be the change you want to see*

De wereld zal niet veranderen als wij anderen willen veranderen

De wereld zal niet veranderen als wij wachten tot anderen veranderen

De wereld zal veranderen als wij onszelf veranderen

De wereld zal veranderen als haar leiders zichzelf veranderen

Er zijn geen goede of slechte leiders.

Er zijn alleen bewuste en onbewuste leiders.

Vandaag planten we zaden voor meer bewust leiderschap

Het voeden van die zaden zal ons leven veranderen

en het leven van alle leven dat ook na ons leven wil.

Kahlil Gibran, de Poëet-Profeet zei,

*Work is love made visible*

Er is geen tegenstelling tussen werk en wijsheid.

Bewuste leiders brengen werk en wijsheid samen.

Hoeveel uur telt een mensenleven

Hoeveel miljard jaar telt alle leven op aarde

Wij zijn niet meer dan een korte flits in grootse oneindigheid

De helft van ons volwassen leven besteden wij aan werk.

In de tijd die we hier hebben, kunnen wij de hel maken

In de tijd die we hier hebben, kunnen wij de hemel maken

De bewuste leider maakt van werk een kunstwerk

een kunstwerk van liefde en vrijheid.

Hij-die-Creëert vanuit verhoogd bewustzijn,

Creëert producten en diensten met een verhoogd bewustzijn

Jij bent Zaad en Vrucht van Bewust Leiderschap

Jij bent Zij die wijsheid van de stille tempel naar de drukke marktplaats brengt.

Jij bent Podiumbouwer waar elke mens zijn waarden kan etaleren en manifesteren

Jij bent Alchemische Smeltkroes dat hebzucht en eigenbelang transformeert in dienstbaarheid en grootsheid.

Jij bent Zij die alle levende wezens helpt vrede, geluk en groei te ervaren

Jij bent Zij die mensen helpt een volmaakter mens te worden

Jij bent Bouwer van gemeenschap en gezonde relaties  
Jij bent Anker van Essentiële waarden dat integer gedrag vasthoudt  
Jij bent Baken van Onvoorwaardelijke Verantwoordelijkheid  
Jij bent Schepper die bijdraagt aan een betere wereld voor alle leven.  
Jij bent, Zaad en Vrucht van Ubuntu.

## **HET WORDT LENTE alles wordt wakker**

Ik Jean Kabuta, Rondtrekkende Dichter, groet u Lente.  
Vandaag vieren we de Equinox,  
het perfecte evenwicht tussen licht en donker.  
Welkom Lente! Ik zing tot u.

Ik zing tot u eeuwige Lentezon.  
Vandaag kus jij met je groeiende warmte het zaad in de aarde wakker.  
Vandaag kus jij de dieren die uit hun hol komen vrolijk op hun snuit.

Jouw licht brengt wat in het duister zit aan de oppervlakte.  
Knollen worden stelen. Knoppen worden bladeren. Wat dor was wordt  
lentegroen.  
Jouw licht maakt zichtbaar wat onzichtbaar is.  
Bewustzijn is alles waar Licht op schijnt.

Wij mensen zijn deel van de eeuwige cyclus  
Alles wat in de natuur gebeurt, speelt zich ook in ons af.  
Ontkieming, groei, bloei, vruchten en zaden, verval, rust  
Wij zijn natuur.

## DE HEERLIJCKYT

Wij hebben onze zaden geplant op de grond van De Heerlijckyt Van Elsmeren,  
plek die bewust leiderschap voedt.

Alles op deze plek draagt bij aan groei en transformatie.

Jij bent de brug overgegaan.

Jij bent deel van het verhaal

dat we met deze gemeenschap schrijven.

Vind je ingangspoort

Open ze met je sleutel.

Belichaam je volle potentieel afgestemd op wat er vandaag nodig is.

Stem hart, ziel en lichaam af op wat er echt en werkelijk toe doet

We hebben zonet onze zaden geplant in onze eigen grond

Jij bent Grond-Die-Groeit-en-Bloeit

Jij bent Grond-Die-Voedt-en-Draagt

Jij bent Grond-Die-Verbindt-en-Uitdraagt

Jij bent Grond-Die-Schoonheid-Eert

Jij bent Grond-Die-Leven-Viert

Ik ben Jean Kabuta, Rondtrekkende-Dichter

Ik ben Benyi de nachtzwaluw,

Hij-die-waakt-terwijl-anderen-aan-het-slapen-zijn

Ik-die-Kom-uit-de-Wieg-van-de-Mensheid heb mijn lied gezongen.

*Umntu ngumuntu ngabantu* – we bestaan doorheen de anderen

*Umntu ngumuntu ngabantu* – Het leven krijgt door ons betekenis

*Umntu ngumuntu ngabantu* – ik ben omdat wij zijn

Nu berg ik mijn instrumenten op.

Anders denken jullie nog ik gek ben.